



woordknap

👤 1 pers.

🕒 20 min.

Dichten in de oorlog

De nevel breekt, de morgen gloort.

Nog is het stil en wordt gehoord.

*Het kermen van wie ondergaat,
in modder, bloed en prikkeldraad.*



Tijdens de Eerste Wereldoorlog schreven sommige soldaten gedichten over de ellende die ze op het slagveld meemaakten.

Jij bent ook zo'n schrijvende soldaat uit de Eerste Wereldoorlog.

Waar gaat jouw gedicht over?